

"Zuivert dan de oude zuurdesem uit".

1 Kor. 5:7a

Wat is zuurdesem? Zuurdesem is een restantje bedorven deeg met een azijn-achtige smaak. Door een beetje van dat oude, zure deeg in het meelbeslag te mengen, bereikte men dat het brood langer houdbaar bleef. Zuurdesem is dan ook niet te vergelijken met de ons bekende "gist".

In de bijbel wordt "zuurdeeg" doorgaans aangemerkt als iets dat onrein en verdorven is. In het Oude Testament lezen we, dat, tijdens de Paasweek, absoluut geen zuurdesem in de huizen mocht aanwezig zijn. Paasbroden: ongezuurd. Paaslam: zonder gebrek.

Leo Hirsch schreef: Chamets is al het gezuurde, in het bijzonder broodresten en dergelijke, en de vrees daarvoor is bijzonder groot: als slechts één tarwekorreltje in een bron zou worden gevonden, mag men het water gedurende heel de paastijd niet gebruiken.

's Avonds voor erew pesach, de dag voor het feest, onderzoekt de heer des huizes zelf met een licht in de hand nog eens alle hoeken en gaten, of inderdaad al het gezuurde verwijderd is, nadat hij echter vóór het onderzoek over deze plicht nog de zegen heeft uitgesproken; daarna echter spreekt hij deze spreuk:

"Alle zuurdesem en al het gezuurde, dat zich in mijn bereik bevindt, dat ik nochtans niet gezien en daarom niet verwijderd heb, moet gehouden worden als aan niemand toebehorend, moet vernietigd worden en gelijkgesteld worden met het stof der aarde". In elk geslacht en elke leeftijd is een ieder verplicht, zich zo te gedragen, als was hij zelf uit Egypte getogen. Daarom zijn wij schuldig te danken, te roemen, te verheerlijken, te prijzen, te ver-

heffen, lof en hoogheid toe te kennen, en met verheven liederen te zingen Hem, die onze voorvaderen en ons al deze wonderen heeft be- wezen, die hen uit de herendienst tot de vrij- heid, uit de ellende tot de vreugde, uit rouw tot de blijde dag, uit duisternis tot het gro- te licht, uit alle slavernij verlost heeft: Laat ons dan Hem zingen een lied: Halleluja! Ik zou hier aan toe willen voegen: Ach, zij hebben de dag hunner bezoeking niet herkend. Niet de zuurdesem, maar het ongezuurde brood en het volkomen Lam werd met lampen en lichten, stokken en zwaarden, vervolgd.

Het zuurdeeg is beeld van ons boze hart.. van het bedorvene.. het onreine. Een beetje zuur- desem doortrekt een grote hoeveelheid deeg. Wel brachten de vaders op het Pinksterfeest twee gezuurde broden naar de tempel des Heeren. Maar na het bewegen van deze broden voor het aangezicht van de Heere, werd een zondoffer gebracht..

De Heere Jezus heeft gewaarschuwd tegen de zuurdesem van Farizeeën en Sadduceeën.

Paulus schrijft aan de Galaten: Een weinig zuurdesem doorzuurt het gehele deeg.

Aan de gemeente te Korinthe schrijft Paulus: ZUIVERT DAN DE OUDE ZUURDESEM UIT.

Dat wil zoveel zeggen als: Doe weg het ver- dorvene. Wat was er aan de hand? Door Geest en Woord is in Korinthe een gemeente te voor- schijn geroepen. Dat is een wonder! God wekt de doden op. In die goddeloze stad opent God een deur der hoop. Verloren mensen worden ge- vonden. Er is blijdschap in de harten gekomen. Blijdschap vanwege het wonder van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdroeg. Blin- de heidenen hebben het heil erkend.

Daarom schreef Paulus: Aan de gemeente Gods, die te Korinthe is, de geheiligden in Chris- tus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de Naam van Onze Heere Jezus Christus

aanroepen in alle plaats, beide hun en onze
Heere: Genade zij u en vrede van God onze Va-
der, en de Heere Jezus Christus.....

LOOFT GOD IN ZIJN GEMEENTE ALOM!

Echter..zij zijn op weg, zoals ook wij op weg
zijn. We zijn op weg van Egypte naar Kanaän.
't Gaat dwars door de woestijn. Het zuurdeeg
van Egypte mag dan uit de tenten verwijderd
zijn... 't Mag dan uittocht zijn met onge-
zuurd brood en een volkomen Lam...maar..het
boze hart..de gezindheid van het vlees, zijn
zomaar niet weg. Duivel en eigen ik eisen hun
rechten op.

Als een briesende leeuw gaat Satan rond, zoe-
kende wie hij zou mogen verslinden. De duivel
haat het feest van de ongezuurde broden en
het geslachte Lam. Als de grote hinderaar
voelt hij zich niet thuis in het huis van
Gods gunstbewijzen. Satan verblijdt zich in
de ongerechtigheid. Tot zijn grote blijdschap
breekt het verdorvene naar buiten uit.

In ons hoofdstuk gaat het over de ergelijke
zonde van de hoererijs. Iemand uit de gemeente
leeft met de vrouw van z'n vader.

Blijkbaar wordt deze zonde in de gemeente ge-
tolereerd!

Blijkbaar heeft de zondaar er "vrede" mee!
Ziet toch, hoe een klein vuur alles in brand
zet!

Ziet het rad van onze geboorte, ontstoken
door de hel!

Deze man..deze geroepene..deze belijder brandt
in het vuur van de hartstocht. Hij wordt ver-
teerd door wat men "liefde" noemt.

Geliefde gemeente..Een ieder steke de hand in
eigen boezem en erkenne de waarheid: Uit het
hart komen voort boze bedenkingen, overspelen,
hoererijs, dieverrijs.

Zal iemand vuur in zijn boezem nemen en zich
niet branden? Zo steken we een vuur aan dat

we niet blussen kunnen.

Luisteren we naar de stervende Jakob: Komt samen en hoort, gij, zonen van Jakob! en hoort naar Israël, uw vader.

Ruben! gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, en het begin mijner macht; de voortreffelijkste in hoogheid, en de voortreffelijkste in sterkte! Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn! want gij hebt uws vaders leger beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij heeft mijn bed beklommen! Op Uw redding wacht ik, HEERE!

Mozes, de man Gods zeide: Immers bemint Hij de volken! Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw woorden. Dat Ruben leve, en niet sterve, en dat zijn lieden van getal zijn!

O Ruben, mijn broer! Het water loopt snel af! Het zoekt zich een weg waar geen weg is.

Oude zuurdesem! Het komt uit de vuile bron van onze wanbedrijven. Maar, en dat is het ergste, onder dat alles is men nog opgeblazen. Er is geen leeddragende gemeente. Geen ijver om die boze uit het midden weg te doen! Oude zuurdesem.

Daartoe behoort onze ijdele roem..de idee van: er te zijn. We zijn begenadigd..we spreken over geloof..we formeren ons een beeld van God.

Een God die het met ons eens is. Een God die in het verlengde van onze oude zuurdesem ligt.

Kan dat? Is die man, die zo'n kwaad leven leidt, een huichelaar? Heeft hij er wel ooit bijgehoord? En wat te denken van een gemeente die zulks laat begaan? Is dat een gemeente?

Zijn dat geroepenen?

Alles oude zuurdesem! Alles bedorven!

In onze hoogmoed zijn we direkt bereid om een oordeel der verdoeming uit te spreken over de boosdoener en de gemeente.

Maar ziet! Daar komt het Levende Woord van God.

Het Woord dat we loven en toch niet geloven.
 Dat Woord tast ons aan in onze ijdele rust..
 in ons gearriveerd zijn. Zuivert de oude zuur-
 desem uit! Weg met de opgeblazenheid.
 En de kwaaddoener? de bedrijver van de hoere-
 rij? Ja! Hij ook!
 Hij moet overgegeven worden aan de Satan. Dat
 is toch vreselijk? Iemand over te geven aan
 Satan? Zuivert de oude zuurdesem uit!
 Satan en het verdorvene horen bij elkaar.
 Die man zal er achter komen wat voor "heer" de
 duivel is. O wee.. We weten uit de geschie-
 denis van Job hoe de Satan kan huishouden.
 Wat zal die man uit Korinthe overkomen zijn!
 Ja, je zou zeggen: 't Is wel een paardemiddel.
 Maar een paardemiddel is een laatste en uiter-
 ste remedie. De ziekte is ernstig!
 't Is toch een treurige toestand: te denken
 dat die oude zuurdesem wel past bij het vlek-
 keloze Lam?
 Te roemen in de genade en dan aan de kant ge-
 zet te worden! Wat zal die man het benauwd
 hebben gehad. De zonde voleindigd zijnde,
 baart de dood.
 Wat zal de gemeente bang geworden zijn. We
 mogen dat weten uit de tweede brief aan de ge-
 meente te Korinthe. Zij zijn bedroefd gewor-
 den naar God. En de overspeler is ook bedroefd ge-
 worden naar God. Juist omdat zij geroepen wa-
 ren, is het mes zo scherp!
 Omdat zij in Christus "ongezuurd" zijn, komt
 de klap zo hard aan. De strijd ontbrandt! O,
 kerk onderweg! God geve dat het Woord in onze
 oren weerklinke: Zuivert de oude zuurdesem
 uit! Niet om iets te verdienen! maar omdat al-
 les reeds verdiend is. In Christus ongezuurd!
 Daar vindt dat Woord ons, als gemeente en als
 enkeling. Het vindt ons in onze hoogmoed en
 zelfverzekerdheid. En dan..o, ik ben Satan
 toegevallen. Ik heb hem de hand gegeven. God
 in Christus kwam op mij aan in het Heilig Evan-
 gelie.

Daar heb ik gehoord en geloofd dat ongezuurde Brood en dat volkomen Lam.

Ik heb gegeten en ben uitgegaan door de kracht van die spijze. En... ik heb Gods waarheid niet geloofd. In mezelf ben ik gaan geloven. In m'n "geloven" ben ik gaan geloven. Vergeten heb ik de vermaning: Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft; alsook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. Zuivert de oude zuurdesem uit. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijk de rank, en is verdord; en men werpt ze in het vuur..

Daar vliegt nu alles in brand. Hout, hooi en stoppelen.

O God, ik ben alles kwijt. Ik kan Uw kind niet zijn. Als gemeente hebben we hoogmoedig geroemd en..gezwegen.

Wat nu? als een man of vrouw de Satan is overgegeven?

Wat nu? als de gemeente in staat van beschuldiging wordt gesteld? Alles staat in brand.

Ach, wij weten iets van de afloop. Het Woord heeft ontdekt. Muren zijn gevallen, bergen geslecht. Het Woord werkte als een hamer en een vuur. Want ook het Paaslam was voor hen geslacht.

't Feest moet doorgaan. 't Feest van de ongezuurde broden der waarheid en oprechtheid.

't Feest van de uittocht!

Is er een woord van troost? Jawel! OPSTAAN!

Ik kan niet. Het moet. Ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de dood.

Heere Jezus..genade, help mij..we vergaan.

Kan het nog? Is er een verder? Ja! Opstaan, want Hij is opgestaan. Vandaag..morgen..voor de zoveelste keer: OPSTAAN! Zuivert de oude zuurdesem uit!

Mijn jammerlijke inbeelding..Ja, ik weet het. Maar die zichzelf oordeelt, zal niet geoor-

deeld worden. Voorwaarts! Denk aan de moorde-
naar aan het kruis! Voorwaarts! Er is brood
en wijn.

Reus wanhoop mag het laatste woord niet heb-
ben. Aan Gods genade zult ge niet vertwijfe-
len, noch in de zonde blijven liggen.

O God! U hebt mij gedoopt!

O, oude zuurdesem..ik ellendig mens. Door Je-
zus Christus! Ons Pascha is voor ons geslacht!
Verder dan..juist dáárom verder.

Zuivert de oude zuurdesem uit! Steun niet op
een wedergeboren deel of één of andere inplan-
ting. Het Woord wordt in u geplant en dat
Woord verkondigt ons de inplanting van de
rank in Hem.

Genees mij, zo zal ik genezen zijn!

Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn!

Kerk in de woestijn. Hier palmbomen en water-
fonteinen..dáár slaat de bliksem in en bijten
de giftige slangen.

Tussen de stervenden staat, hoog opgericht,
de koperen slang. Hij schittert in het felle
licht en doet pijn aan de stervende ogen.

Bij ons is het altijd te laat. Ontijdig gebo-
renen.

Ziet op Hem. Ons Pascha is geslacht! Dáárom:
Zuivert dan de oude zuurdesem uit. Jezus Chris-
tus werd een dode, en ziet! Hij is opgestaan!
Hij leeft!

Midden in de angst der hel
drijft ons onze zonde.

Waarheen vluchten, als die muil
haast ons heeft verslonden?

Alleen tot U, Heer! Jezus!

Want Gij vergoot Uw kostbaar bloed,
dat voor onze schuld voldoet.

Heilige Here God,

heilige sterke God,

heilige barmhartige Heiland,

Gij eeuwige God,

laat ons niet ontzinken
aan de troost van het geloof!
Kyrieleison!

Luther.
(D.C.O.)

oo00oo

K E R K E S P R A A K

KERKDIENSTEN

's zondags : 9.45 uur en 16.30 uur.

BIJBELLEZINGEN

Hilversum : elke dinsdag om 19.45 uur in de
benedenzaal van de kerk.

Waddinxveen: elke donderdag om 19.45 uur in
het kerkgebouw van de Rem.Geref.
Gemeente, Zuidkade 59.

CATECHISATIES

De catechisaties worden iedere zondag gehouden.

's Morgens na de dienst voor de jongeren.

's Avonds na de dienst voor de ouderen.

KERKERAADSVERGADERING

De kerkeradsvergadering zal D.V. gehouden
worden op maandag 3 oktober.

Deze is voor u toegankelijk vanaf 21.00 uur.

INKOMSTEN OVER DE MAAND JULI

De extra collecte bedroeg de som van f892,05.
Collecten zondagen en bijbellezingen (Waddinx-
veen) f3682,90.

Giften via de giro en contant f100,- f500,-
f85,- f200,- f125,- f200,- f150,- f200,-
f100,- f160,- f160,- f1000,- f125,- f100,-
f200,- f500,- f1000,-.

Giften samen f4905,-.

Totaal inkomsten over de maand juli f9479,95.

Vriendelijk dank voor uw gaven.