



### Voor de jeugd

Bijbelvertelling: Het Paradijs.

Nadat God de aarde en al wat daarop is geschapen heeft vergeet Hij Zijn schepselen niet. Hij zorgt voor ze. Hij weet wat ieder van hen nodig heeft, elke dag weer. Daarom plant de Heere een tuin met de prachtigste bomen en bloemen; het Paradijs. En Hij zet Adam daarin. Er is daar genoeg eten voor hem, hij hoeft nergens voor te zorgen. Dat doet de Heere voor hem. In het Paradijs lopen ook allerlei dieren: leeuwen, beren, lammetjes en nog veel meer dieren. Ze lopen zo maar bij elkaar, en ze bijten of grommen zelfs niet. Maar kijk eens, opeens lopen alle dieren twee aan twee naar Adam toe. Twee leeuwen: een mannetje en een vrouwtje. Twee olifanten, twee schapen, twee struisvogels en verder alle andere dieren, steeds een mannetje en een vrouwtje. De Heere God stuurt die dieren naar Adam, want hij mag ze allemaal een naam geven. Als Adam alle dieren een naam gegeven heeft, bedenkt hij opeens dat alle dieren met z'n tweeën zijn, terwijl hij maar alleen is.

Dan zegt de Heere God in de hemel: "Het is niet goed dat de mens alleen zij, Ik zal hem iemand geven die hem helpen kan, die altijd bij hem is". De Heere laat Adam heel diep slapen en haalt een rib uit zijn

lichaam en maakt het gat weer dicht met vlees. Van deze rib bouwt Hij een vrouw. Daarna brengt de Heere haar bij Adam. Wat is Adam blij met deze vrouw. Ze is zo mooi. Ze is het mooiste van alles in het Paradijs. En omdat ze uit een rib van Adam gemaakt is, is ze ook helemaal van hem.

Adam en Eva zijn volkomen gelukkig. Ze kennen geen pijn, ze hebben nooit verdriet. Ze zijn naakt, maar ze schamen zich niet. Ze zijn nooit angstig of bang, want ze weten niet wat zonde is. Ze doen geen kwaad, ze bedenken geen kwaad en ze zien geen kwaad. Ze leven in blijheid onder het oog van God. De zon brandt niet en de nachten zijn niet koud. Ze weten niet wat moeheid is, of ziekte, of dood. De dieren dienen hen. Aan de bomen groeien de heerlijkste vruchten die Adam en Eva mogen plukken. Van alle bomen in het Paradijs mogen ze eten, behalve van één boom. Want van die boom heeft God gezegd: "Gij zult daarvan niet eten, want als gij daarvan eet zult gij sterven". Dit is een bevel van God. Deze boom staat in het midden van het Paradijs en heet: de boom van de kennis van goed en van kwaad. Adam en Eva willen de Heere graag gehoorzamen, omdat ze veel van Hem houden. Daarom eten ze niet van die boom. Zij zijn blij om de wil van God te doen.

Door de bomen suizelt een zachte wind... "Luister Eva, de Heere spreekt", zegt Adam. Adam en Eva heffen hun hoofden luisterend op. Hun ogen kijken blij. Om zo dicht bij God te leven, om Zijn stem te horen aan een zachte wind, om te luisteren wat God hen zeggen en leren wil. Wat zijn Adam en Eva gelukkig in het Paradijs.

B.F-D

---oOo---